

Ingrid Stobbe

Tram-trein-bus

BOERENTRAM NAAR NINOVE

Brem lijkt als een gele zoom verschoven naar Ninove.
In dit land van landschappen zijn zelfs mijn geiten
welkom op de tram, ik zet de katten bij de bel
en elke vals lied duw ik van haar af, uit ons komt arbeid
naar de stad en studie van hoogstamvruchten rijpt na jaren.

Er is een tijdelijke halte opgehangen waar beddingen
richting gaven en populieren met rechtstaand haar
naar eindjes regen staarden, ons groet onze mannen
en vrouwen knikten vaag, scherper dan dit beeld in zwartwit
trekt deze tram een spoor naar voor, naar achter
in archieven.

TREINKALENDER

Omdat Blankenberge, omdat dochters willen zonnen,
en een zoon, omdat de machinist zijn hand opstak,
een sigaret opstak als zijn hand dat vriendelijk, omdat
deuren na signalen, fluitje van een zondag, dichtslaan
aan het eind,

Omdat de dag van vertrek, vrijt met vrije tijd, een kop
Zonder zorg, handen uit het sop, voeten spelend met
elkaar, rokjes ruilen en rennen naar de zee, de zee
deelt de zoute koek en speelt op een berg
van golven,

Omdat een woensdag bestaat uit twee halve,
maandag niet als een locomotief, kalender zonder badpak,
vakantie tegen driehonderd per uur, als het perron
volgt op het perron, omdat de dames worstelen met
zonnehoedjes,

BART DE BUSBESTUURDER

Hand omhoog! Hand omlaag, kaartje
in een gleuf of in een tekstbericht

De schone lange gang als deze in
Een rijdend rijhuis zonder nachtlawaai

Ontspannen wiegend op grote voetmaat
Iemand zei dat ook de Belgen groeien

Sokken spreken weer of geen weer
Een man heeft zijn honger achter de rug

In een doek de stukjes fruit van haar papje
Muziek is doof en blind vooraan

Mevrouw u heeft een mooie handtas u
Leest met schokken en in bochten u

Op de achterbank slaapt een mensje
In de armen van een mens naar later

Op tijdstippen als deze is geen brand in de
Weer met vlammen op de bus van Bart

Hij is als een handdruk en een glimlach
De zijne rijdt de hare naar de stad

