

Guy Commerman

TUIN

Ik kwam graag in je tuin met kersenboom,
in zijn schaduw las ik pittige gedichten
en je luisterde of deed alsof, geen verschil,
de rode woorden landden toch op je wangen.

Toen je de zon je rug toekeerde
en je herinnering langzaam wegwijnde,
je meer met schaduwen sprak en mij schuwde,
stierven kleine sterren in je ogen, meedogenloos.

GODENSLAAP

Je wil wel eens als godin verschijnen,
me doen geloven in de zuiverste slaap,
wijl donzige wolken ons bewaken.

Zoals atalanta's de zijde van je rug
aanraken, zoals een frivole wind verdwaalt.

Je wil weer in die eerste tuin opdoemen,
toveren en bedwelmen, dartelen, stelen,
de gouden appel bijten, mij als dienaar wijden.