

# Stiekem liefkoos ik

*Julien Vangansbeke*

1.

Een slapende voet schudt me  
Wakker tegen je toegewijde  
Rug. Ik strek mijn armen  
Uit tot achter de horizon.

Zomerzot geef ik gehoor  
Aan de oproep van een merel.  
Vertederd zweef ik boven  
Alle gelijk van de wereld.

2.

God zal de eerste aardworm  
Zijn die zich volvreet met  
Mijn verleden. Hij moet  
Nog geboren worden maar

Ik voel hem bewegen in elke  
Stap die ik zet. Telkens  
Als ik ademhaal zit hij me  
Hardvochtig op de hielen.

3.

Deins niet terug voor de  
Grijns van je spiegelbeeld  
Sla het stuk op goed geluk.  
Geloof in een ander. Een

Zwerfkat of een muskusrat.  
Vermink je tot bloesems toe.  
Smeek niet om hulp. Verkiez  
Elk gemis boven wat is.

4.

Oogsttijd. Sinds ik meer  
Lentes tel dan rotte appels  
In de boomgaard loop ik  
Blootsvoets door distels.

Geen woord verspert me de  
Weg. Dankbaar aan de aarde  
Volgt alles wat ik vermijd  
Me op de voet van gelijkheid.

5.

Blijf kalm. Dwing je oren  
Je ogen je voor te liegen.  
Verlustig je in de waan  
Van je dagelijkse brood.

Onthou de kruimels onder  
Tafel. Vergeet wat je weet.  
Eens verzoent een zucht je  
Monddood met stof en as.

6.

Zolang ik babbelziek ben  
Ben ik onschatbaar gezond.  
Een straathond die blaft  
Tegen alles wat verroert.

Zelfs als ik stik stamel ik  
Mijn mond zwart op wit  
voorbij. Wie mij toelacht  
Geef ik een zielig pootje.

7.

De eerste dode die ik zag  
Was gladgeschoren. Hierna-  
Maals dooraderd lag hij  
Te staren naar de zoldering.

Het vroom. Een kast kraakte  
Oorverdovend de stilte stuk.  
Mijn moeder begreep niet  
Waarom ik geen tranen liet.

8.

De waard tapt de zon in een  
Bierglas. Mijn gehemelte sust  
Me in slaap. Wat ik denk  
Vervreemdt me van wie ik ben.

Bekende gezichten glijden  
Voorbij het raam. Het laat me  
Koud. Stiekem liefkoos ik een  
Dode vlieg op de vensterbank.