

Gerhard Bernardus Burgers

Angst is een ander woord

AFSCHEIDSZEE

wanneer ik de leegte voel van teveel
zingt het ribbenkoor in Afrika
en de wind is vrij van zand
luister goed, zij zingen vogelvrij

meisje uit ruwe bast geboren
leeg zijn je jammerschuren daar
je land is dor en de oceaan
verandert telkens weer van kleur

en de vele gaten tussen ons
scheuren verder open dan ik dacht
was het niet in deze jaren
dat men jullie redding had voorzien

zwart nu, kleurt de afscheidzee
waarop witte zeilen schimmen zijn
laatste vloeken van een volk
waaien door 't gedroomde ochtendrood

AANGEMEERD

aangemeerd waar geen golf
geen teken van de overkant
niets dan dauw over land
uitgespreid, mij welkom heet

grenzeloos verlangen wordt
beteugeld door terughoudendheid
angst is een ander woord
voor extreme breekbaarheid

een vlaag verlaat als wind
een groet vaart tot strand
waar ontvangen tot danken werd
een streling kon nooit zachter zijn