

Sarah Michaux



Ter gelegenheid van de Boekenbeurs 2016 was Sarah Michaux met het gedicht *Op de vlucht* laureate van de eerste poëzieprijs georganiseerd door de *Vereniging van Vlaamse Letterkundigen*, *Creatief Schrijven* en *Gierik & NVT*. Ze studeerde filosofie en werkt als ICT'er. Ze volgt sinds 2015 literaire creatie bij Lies Van Gasse aan SAMWD te Lier. Ze houdt van verre reizen en lange eenzame fietstochten die inspireren tot het schrijven van gedichten.

Op de vlucht

I.

Wij trokken de lente in, bouwden nesten in holtes van huizen
kenden de wijde van elkaars vleugels, berekenden hoe ons daaronder te leggen.
Waar wachtten wij toen op?

Dekens legden wij in gras, brood werd langzaam hard, messen trilden.
Lief, je begon met mij en sneed een zondag doormidden.

II.

(Weet je nog hoe wij werkelijkheid werden? Vogelverschrikkers marcheerden door de straten
vleugels werden afgescheurd, we bleven zwarte kevers braken, verzekerden ons tegen de dood.)

De dagen begonnen zich uit te slierten over auto's en terrassen.

III.

Nu kweken wij vleugels waar wij zelf de spanwijdte niet van kennen. Aan de horizon
duiken vogels naar beneden en weer omhoog alsof de wereld hen van haar huid wil werpen.

Op een dag trekken wij deze winter uit. Onze vleugels zullen kletteren als de mechanische borden
van luchthavens. Wat we willen weten, de bestemming, steeds op een andere plaats gelegd.