

Peter Holvoet-Hanssen

Peter Holvoet-Hanssen schrijft geen gedichten. Als erfgenaam van van Ostaijen en andere kleine & grote reuzen bouwt hij muziekdoosjes.

TOEGANKELIJK GEDICHT

geef mij warmte en wifi
vertel dan pas bij ijzerkruid
met stevige stengel
veerkrachtig tongblad
de Legende van de Witte Slang
de Legende van de Blauwe Slang
geen goedgekeurd engagement
of onschadelijke melkschuimauthenticiteit
bespaar mij de spruw de herkenbaarheid

ik ben geen man ik ben geen vrouw
ik ben niet licht ik ben niet donker
ik ben niet of het leven of de dood
ik ben het kleine en in het kleine groot
ik ben het gapend gat in het geflonker
ik ben geen toeval of geen toeval
ik breek mij af en bouw mij op
ik ben niet God hij zit op de pot
ik ontplooi mij in u gij zijt in mij
in de schatkaart de scheur de vouw
ik beweeg maar ik beweeg niet
ik ben de vreugde het verdriet
het spectrum van snoek tot roek
ik ben niet goed ik ben niet kwaad
ik kom bij elke opening te laat
ik kom voor het woord voor de daad
is dat vóór de daad of voor de dàad
gij zijt gebeten komt het niet te weten
dit is het blauwboek dat niet bestaat

warmte en wifi een zeldzaam gezonde
bries van stilte zwijg liever zwijg toch
tot in het negende octaaf

NAAR NERGENS ZULLEN WIJ VAREN (roeilied – voor l'homme du vent)

de zon bijt in de kou kou kou
kou kou kou bijt in de zon
waar de stroom passeert sporen sporen
sporen door de reus ontspoord

*Jambu, Jambu, Patala,
Matsya
Jambu, Jambu, Patala,
Mata*

verzorg genees gescheurde pees
tamarindekind speel met de wind
de grote reus komt dichterbij
dus vluchtend voorwaarts vrank en vrij

*de longen onder de baren,
Mu
manen ons naar zee,
chantez*

men schikt herschikt maakt enkel stof
dus blijf bewegen want de angst
haalt energie uit schrik voor verlies
krom recht de pijn gestroopte bast

*naar Nergens moeten wij varen
naar Nergens kunnen wij gaan*

*naar Nergens willen wij varen
naar Nergens zullen wij gaan*

*chhw... chhw...
chhw... chhw...*