

## Eva Vaes, onze hoffelijke tuinillustratrice

**Eva Vaes** schrijft als historica verhalen uit het verleden. Haar eerste kinderboek *Mammoetmoed* verscheen eind 2015. Niet alleen de tekst, maar ook de tekeningen zijn van haar hand.

Als illustratrice tekent Eva Vaes onder meer live na theatervoorstellingen in *De Biechtstoel* van De Zendingen.

Bij het tekenen volgt zij haar intuïtie en een ontembaar buikgevoel waarbij ze de tekening laat "spreken". Elke tekening, hoe eenvoudig ook, vertelt een verhaal. Dat verhaal is geen vast gegeven, maar mag de kijker zelf ontdekken. De combinatie woord-beeld is een wekerende link in haar sprekende tekeningen. In haar project *Alle dagen tekenen* tekent zij dagboekgewijs elke dag een ervaring neer.





26 FEB

WY WILLEN  
MEER GRADEN

weg met de kou!  
wij willen warm!

HUP  
ZON

WEG MET KOU  
WEG MET SNEEUW  
LEVE DE LENTE!

Wij willen  
LENTÉ  
Wij willen  
LENTÉÉÉÉ!









