

# Landschapsmeester

Francis De Preter

*poëzie*



In twintig hemmen de stilte bewonen,  
geluidsarm leven, boeken lezend,  
twintig grenzen overschrijden:  
aardemeter, landschapsmeester zijn.

Niet op de dool, maar aanwezig zijn  
in alle windstreken, alle wilde kanten  
zien. Van houtwallen tot alle  
's werelds uiterwaarden en gezichten.

En daar de grondvesten stichten  
van een onverwoestbaar rijk.

## BOOM IN HERFSTKLEED

Omdat die boom zo mooi  
aanleunt bij de blauwe gevel  
van de hemel  
zo geel en landerig  
uitgebladerd  
wil ik de engelbewaarder zijn  
tegen alle aasgieren  
die vanuit het menselijk teveel  
de wereld grijs spuiten  
met steengruis  
en ons, dromers van bomen,  
tekort doen

GERRIT KOUWENAAR

lezend

Een vleesetende plant  
van boven tot onder  
gedompeld in dauw,  
de diepste rimpels  
van zijn pennenvruchten  
zo taai en ontzettend simpel  
in de tijdsbalk gegraveerd.

Alles is aanwezig  
in de afwezigheid van zinnen, voldaan  
onder de haag die het lege huis verbergt,  
in de vogel voor de kat, in  
het voedsel dat hij nooit verspilde  
en met de tijd vergat.