

# Nog een baken te ver

*Chris Marmenout*

met een overvol schoteltje tederheid  
in je handen  
loop je de tuin in  
er zit iets voorzichtig in je tred  
alsof je nog verkennen wil  
de aarde  
de bomen  
de net niet vertrapte denappel

zo denk ik dat je liefhebt

kijk  
je morst verwondering  
op het stugge gras

---

de einder is er niet  
alleen een streepje niets  
een strakgespannen blauw  
waar zeilbootjes poseren  
voor snelle schilders

een glimlach rimpelt even  
de zoute wind  
veegt tranen in je haar

je ziet de warmte niet  
alleen het monotoon vertoon  
van witte modellen  
een eindweegs varen ver

de laatste zeilers  
haasten zich de haven in  
gerimpelde rust  
het strand  
een matte spiegel  
voor het laatste rood

wij vouwen de tijd  
en wachten  
op het blauw van de nacht

een al te vaak vergeten  
schemer  
eenzaamheid  
draagt vluchtig licht aan

roerloos ademen  
nog een baken te ver

#### TERPSICHORE I

besneeuwd en ondergedoken ligt dit land  
naast een slapende geliefde  
die geurt naar overgave en rijpe vruchten  
een hemelsblauw verlangen  
in buigzame naakte bomen

er is geen later  
alleen dit nu  
een aaibare tijd

straks zullen we langzaam praten  
alsof de uren dan langer  
tussen onze handen liggen

zo open en bloot  
heb ik de lucht nog nooit gezien  
de zee weerkaatst  
tegen de witte huizen  
gulzig likt de zon  
de gevels schoon

een jongen gooit een balletje  
tegen een muur  
en loopt dan heen  
de echo veert verloren  
het huis is weer alleen

we liggen in onze lichamen  
onstuimig de dood te bezweren  
terwijl trams naar haltes rijden  
landschappen verregen  
rivieren dichtslibben

en verstoppen de schaduwen  
van de tedere angst in ons hoofd  
uitbundig aan jouw geur geleund  
neem ik de zon, o de zon  
in mijn gladde huid