

*Karel Wasch*

## Clouds before dying

DYLAN THOMAS

Ik wist niet dat ik over jou mocht dichten  
je woorden mocht beroeren, al heb ik mij vermand  
mijn vriend, groot kind en of het zo moet zijn, luister  
ik maar tegentijds naar klanken  
Onder het Melkwoud in ochtendbries  
van ongehoorde dichterlijke dag, jouw lach

nog niet bevroren, we dronken tot  
de zon ons wiegde bij de slapen en  
alles rijmde in de verre schappen  
van de tovernacht.

Maar ook de dagen deelden  
in ons samenzijn, en alle gouden woorden  
moesten wel verstommen, je werd een schaduw in  
je eigen echoput, herhaalde wat men nog  
eens wilde horen en jij zelf al lang niet meer verstond  
je lippen zat van whisky en hees de trilling  
in je stem die zich soms even log verhieft  
tegen het dalen naar een aarde  
waar je geen rustplaats vond, ik heb je  
laten gaan, je had me al zoveel gegeven  
al is het nooit genoeg  
geweest.

En toch..  
ik wist niet dat ik over jou mocht dichten.

## IN VUUR

Pas toen je kwam met manen  
van dronkenschap, spattende stap  
die winterkou herbergt, schaduw  
voor zonlicht, maar glimlachend,  
stortte mijn ziel in vuur. Boven  
in de hemel verging een luchtschip  
omdat het gloeidraad regende. Viel  
kokend gruis in rimpelloos water,  
stoomoffer naar nergens. Morste  
ik dauw op ons laken. Clouds  
Before dying.