

# *Peter Wullen*

ZIZI NEGRE

levenloos lichaam  
van christus met  
opgeblazen enkels

je wijst de plek  
aan waar de ziekte  
zijn tol eist

wat is dit  
en wat is dat  
vraag je aan de  
mirakel-  
man

beurse vlekken  
paarse uitstulpingen  
vette etterbuilen  
vieze windsels

neemt en eet  
dit lijf zeg je  
kijk mens

daar hang je  
met plastic ogen  
aan je halfstok  
op de bodem  
van het meer

krijtwit lichaam  
met een gitzwart  
kruis

BELLE AU BOIS DORMANT

ben jij de scharlaken prinses  
dan ik je bebaarde

fleeting glimpse

zoek me  
onder honderd  
lagen water

belle baad  
in het slapend woud  
zo sloopt ze dus  
jouw tijd

wij gevangen  
in een druppel dauw  
glijden van de spiegel

in de eeuwigheid