

*Willemien Mensinga*

## Vogelvlucht

VERVLOGEN

ik zou hem een hemel willen geven  
of de maan, om tegenaan te leunen  
de jonge kraai is vleugellam

elk jaar ontvangt het hoge nest  
nieuwe eieren om te broeden  
en kruipen er vreemde vogels uit

een gevleugelde die niet vliegen kan

de krijgsdans van vader en moeder  
schaduwet om het verloren jong  
hoe de vijand door struiken sluipt

een 'kraaienbegravenis' schijnt stil te zijn

BLOMME STROOI

de pijp met de aap  
maakt bitterheid los  
als we bellen blazen uit zijn kop

gesneden hout van bosjesmannen

het kwam allemaal terug  
zwart-witte woorden; tralieramen  
waakse honden, vlees van de braai

en zeventien zaden  
voorzichtig verborgen  
tussen jouw zachte heuvels

en vogelvlucht in de wind