

René Hooyberghs

Land in zicht

STAMBOOM

Wortels houden vast.
Losvoetigen gedreven tot beweging
ontdaan van wilg- of uilentaal
verliezen overzicht tijdsbesef.

Ik ben vijf versta de wilg
wel die over mij gebogen
schuine woorden fluistert
oorsmeer tante onderbroek.

Nu zijn we al met drie
uil en wilg en kind
delen sprakeloos
aarde water lucht.

DOMBURG

Zo'n bedrog had ik
nog nooit gezien
een zee van water
geen schip in zicht.

Zee is grens en muur
ze wijst de weg terug
naar huis, voor mij
te groot te grauw.

Zee likt lauw mijn tenen
vlucht laf naar Engeland
dat zich verbergt
voor zoveel onzin.

DUN BESNEDEN

Kleding in de tijd van elf
was ruw voor tedere lichaamsdelen
maar toch opwindend.
Mijn hete penis die nog niet wist
dat hij penis heette
stak nieuwsgierig de kop op.

Periscoop op zoek
naar land in zicht
uniek en onbegrepen.
Hij ging mij vrolijk dansend
meedogenloos vooraf.

De zus van Raf
bleef onbereikbaar haar vader
derde in de Scheldeprijs
de eindspurt ondermaats.

Toen werd ik vegetariër,
zij de mooiste
slagersvrouw van Schoten.