

Frans Boenders

Brussel(s)

O Brussels, gij radicale houtskooltaal
Verdreven uit het rijk gebied van Broca,
Laesie in de rechterhemisfeer, blad van coca
Vermalen door vandalen met een mond vol kabaal!

Brabantse woorden gingen in Brussel aan de haal
Toen naoorlogse winkeliers hun sunlight en tapioca
Gingen verkopen in het Frans, toen de stoere trojka
Kerk Staat Stad stuikte, bij gebrek aan een verhaal.

Verhaeren had een buiten in Le Caillou-qui-bique,
De dichter veroverde Belgique met zijn rijke krans
Eloquente verzen, doch bleef in z'n Vloms mondje ziek.

Laat geen zilte traan vloeien/op het dompig grafgesteent
Dicht Bilderdijk; hij schreef over de planten nog in 't Frans
En heeft over de neergang van het Brussels fel geweend.

