

Marc Zwijsen

## Merels

### MEREL 1

Er woont een merel in mijn achtertuin  
En ieder voorjaar als de avond valt  
En kraaien samentropen in de kruin  
Van perelaar en appelaar, dan schalt

Zijn bazig lied steevast als een bazuin  
Om aandacht voor zijn al te luide alt  
Zodat hij, met zijn pienter kopje schuin,  
Mijn blikveld tot een vogeltje versmalt.

Ik kijk een poosje en ga weer aan 't werk.  
En of hij dan nog voort fluit, weet ik niet;  
Zo is er veel waarvan ik niet eens merk

Dat het voorbij is, want het lijkt mij sterk  
Dat ik alleen de lengte van het lied  
Van merels in mijn achtertuin beperk...

### MEREL 2

Mijn merel fluit vandaag wat in mineur  
En dat ben ik van hem niet zo gewend;  
Wellicht werpt hij zich op als chroniqueur  
En stemt hij zijn gevleugeld instrument

Een beetje naar de kleur van mijn humeur  
Nu je ineens zo vreemd geworden bent  
Dat ik niet eens het spookspoor van je geur  
Van gisteren als het jouwe had herkend.

Ach, fluitje van een merel van een cent,  
Kroniekenschrijver van mijn achterdeur,  
Fluit even uit zoals een echte vent

En vlieg dan op en geef de lente kleur.  
Bespaar mij je goedkoopste sentiment:  
Ga toch niet zitten troosten als ik treur.