

Renaat Ramon

COUTUME DU BOURG DE BRUGES

Ritmisch klikken camera's
maar eenheid van tijd valt niet
te bereiken. Alles troept hier samen:
de blinde ezel en de blinde vrouw,
de horigen en de heiligen,
de koopman en de kapelaan.

De deken en de dismeester –
zwijgend wegen zij woorden,
wegen zonden, wegen brood.
Vredig vergadert de vroedschap
en in het kapittel verzamelen
de blauwe broeders van het bloed.

De emblemen ruiken naar de lamp
en in de nissen verschalen de jaren:
geen retor renoveert de roem.
De hoorns zijn verstomd; de stenen
weten van de graaf geen kwaad –
maar de kastanjes blozen in hun bast.

(Uit: *7 Brugse dichters voor 2002*)