

Chris de Valk

BEZOEK

Zo rààr...het boek begon te zwijgen,
toen jij daar aan de voordeur stond.
Verongelijkt. Je blik verslond
de woorden achter mij met vijgen-

blad en al. Geen zin hield stand. En eigen-
lijk was ik je nog dankbaar ook:
Te weinig mens, te veel een spook
geworden om bezoek te krijgen.

Ontsnap aan mij, blijf uit mijn buurt
voor ik je binnen nodig in
mijn stulp en zoete broodjes bak.

Trap er niet in. Onder dit dak
leveren klank en woord hun zin
en samenhang zolang het duurt.