

Gerd de Ley & Guy Commerman

Aforismen

Gerd de Ley

Gebrek aan angst is goed voor de sluitspieren.

Eerlijkheid wordt altijd zwaarder belast.

De meeste zakenlieden verwarren verlies met vermindering van winst.

Een optimist tegen een pessimist: 'Ik ben bang dat ik goed nieuws voor je heb.'

Ik sta achter je, zei hij. Toen wist ik dat ik er niet goed voor stond.

Pessimisten zijn de enigen die blij zijn als ze ongelijk blijken te hebben.

In discussies wint de optimist. In de geschiedenis verliest hij meestal.

Hij werd lid van de AA om zijn lever te verbeteren.

Iemand die zegt dat hij Playboy koopt voor de interviews, kijkt waarschijnlijk ook naar pornofilms voor het verhaaltje.

Wie een vrouw slaat kwetst de mensheid.

De vraag is: waar eindigt assertiviteit en begint agressie?

Oorlogperiode: heel de tijd wonden.

Het leven is een korte periode tussen twee stadia van incontinentie.

Begin van een futuristisch-absurdistische roman: 'Na zijn zelfmoord voelde de depressieve man zich stukken beter.'

Guy Commerman

He who has not lived, does not deserve to die.

Never wish your enemies dead, but tease them as long as they live.

Gierik, Spring 1995

The civilized cannibal to the traveller:
'Pleased to meat you!'

He who economises on schools will spend more on jails.

Simple - difficult to explain.

Plus sign - the crucifix of capitalism.

Gierik, September 1990

Master key - nightmare for crusaders.

Deus-ex-machina - God falling out of a plane.

When someone says, 'You are my sunshine', then switch off the lights.

Gierik, Spring 1993

When the ventriloquist wanted to whistle, he farted.

In april verscheen *The Ultimate Dictionary of Wit and Wisdom*: 17.000 ernstige en humoristische definities met citaten van o.a. vele Vlaamse auteurs zoals Gerd DE LEY en Guy COMMERMEN. Uitgeverij Beautiful Books, Londen.