

Raf Heyndrickx

## Als ik vanavond sterven zou

### ALS ALLES IS GEZEGD

Dag, ik ga dan  
zegt ze fijntjes  
en terwijl knoopt ze de eindjes  
van haar bruine veters dicht.  
Zal je mij dan niet vergeten?  
kijkt ze.  
Nee, zeg ik  
nee, niet licht.

Want ik heb de letters van je lippen  
aan een gouden touw geregen  
Al de zinnen die we kregen  
vol van stijl en zo genegen  
in een houten kist gelegd

Waren dat je laatste woorden  
en is alles nu gezegd?

Ik dacht het niet..

### HET DAGLICHT TAANT

Teder is de nacht  
die mij te rusten legt  
en mij  
- het pleit door lot beslecht -  
voorgoed de ogen sluit  
Terwijl het daglicht taant  
en bleek de maan verglanst  
rest mij de trieste taak  
van afscheid nemen

Ik wil dat alles is gezegd  
voordat mijn zieke hoofd  
nog enkel waanzin woekert  
Daarom, mijn vriend,  
weet dat hij komt  
de tijd dat ik het leven laat,  
jouw hand niet meer de mijne drukken zal  
maar ze zal vouwen in verweer

Ik laat het leven  
behoud mijn eer