

Jan-Paul Rosenberg

Gedichten

HENDRIK DE LAATSTE – *A NATION OF WIMPS*

Na het vuurpeloton in het bezoekerscentrum keurt het keurkorps
de dagen lijken op elkaar als sterren vanaf de aarde, de degens
kruisen overdonderend ons pad.

Na de pauze geen bevelen, bevrijd
blaakt het landschap, harteloos groen
staak ik het vuren, houd me schuil
tot waar de kaart me verraadt.

De nederlaag ten spijt
zijn wij de binnenzeeën veel verplicht, nooit bang,
zolang er maar publiek bij is, te sterven, want, klapvee,
er vielen namen hoog te houden, vergeet de woorden

van de leiders die het ons verboden te dromen terwijl
wij vochten als hanen, fokten als hazen Et waakten
over de roomblanke schaduw van hun bovenlaag.

RUIN OF THE LEGEND 4 VERS 1:32

Ze bouwen maar door aan die blinde
vlekken in de bodem, niets is zeker
vergeleken met de omtrek
die je inneemt, thans

zoals het bloed waarvan je droomt
je licht laat bewegen
naar het westen

staat uit het water een kerk op, koralen
ijs- en hemelkleurig schuim
op je kanalen.

AVONDVULLEND EDUCATORIUM VAN GOEDE SMAAK

Anchorman verdubbelt de waarheid
door tussen zijn geslacht en dat
in de spiegel te staan als was hij
de eerste & laatste man

op aarde laat hij zijn vrouwen onder water
bevallen & schenkt ze na afloop een warm
& hartelijk applaus.

Voelt u wat ik bedoel? Hij is de toermalijn
de slechte billenschilder – *high definition*
darkness zoemt als een soundbite
boven zijn gevallen.

'Het draait om het beeld,' borrelt mannetjesmaker
vanonder de borsten van de wapenfabrikant.

OPERATIE KOALA – EEN EVACUATIE

Het reddingsplan leek onberispelijk
gelikt maar mededingingsautoriteiten
bleken onvermurwbaar, geen zin

een schuldige te bombarderen, moord
is een vorm van aandacht, compleet aan zondebokken
onderhevig buigt ons opperhoofd dit woud

te laag om onderdoor te lopen kraakt
waar het vlees het zwakst is, wij rubriceren
witte rook

markeert de vluchtweg, niemand
vlucht, want vluchten betekent: terug
naar de slaapstad, nee liever dan toch
de vloek van de luchtbrug de akoestiek

van de avond, bereid
ons uit te roepen tot geboortegrond.